

Ds. H.K. Sok
Noorderpad 51
1674 NT Opperdoes

Opperdoes, 10 april 2020

Beste broeders van de kerkenraad en broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes van de gemeente Urk-Ichthus,

Het beroep dat de gemeente Urk-Ichthus op mij uitgebracht heeft, neem ik met vrijmoedigheid aan. Ik deel u dat mee in een uitzonderlijk moeilijke tijd, een tijd waarin het coronavirus heel de wereld op zijn kop heeft gezet. Ook het kerkelijke leven is en wordt er sterk door geraakt. Normaal gesproken zou het niet te doen zijn om in een dergelijke tijd goed na te denken over een beroep en een beslissing te nemen.

De vraag komt dan op hoe het kan, dat ik toch een beslissing genomen heb en ook nog met vrijmoedigheid. Dit heeft als oorzaak dat ik al geruime tijd vóór het beroep werd uitgebracht, van de Heere aanwijzingen heb ontvangen dat Hij mij naar een andere (zelfs 'grote') gemeente zou roepen. En zo is het ook uitgekomen. Een belangrijke belofte van de Heere, die vanaf mijn roeping in mijn jongere jaren met mij door het leven gaat, is Psalm 32: 8 → "Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u." Ik kan niet anders zeggen dan dat de Heere dit ook nu weer helemaal waar heeft gemaakt. Wonderlijk om mee te maken.

De tijd waarin we momenteel leven en de omstandigheden waarmee we vanwege het coronavirus te maken hebben, maken het moment van overkomst naar Urk onduidelijk. Het moment van overkomst zal daarom afhankelijk zijn van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop dat de Heere mij de kracht en de wijsheid geeft om onder u, samen met ds. De Jong, kerkenraad en anderen, met zegen te mogen werken. Ik zie ernaar uit om:

- 'God te loven in de grote gemeente', Psalm 22 en 35;
- 'de blijde boodschap van de gerechtigheid te brengen', 'Gods waarheid en heil te verkondigen' en 'Zijn goedertierenheid en trouw niet te verzwijgen' – 'in de grote gemeente', Psalm 40.

Met hartelijke broedergroet,



H.K. Sok.