



Zendingsdienst
13 januari

Urk Ichthus

Zending – wat is dat eigenlijk? En waar begint dat? Begint dat met iemand die 'uitgezonden' wordt naar een ver land? En houdt het op als zo'n zendeling terugkeert?

In Johannes 20 spreekt Jezus over zending. Hij zegt: zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Jezus getuigde met Zijn leven en woorden van Gods liefde. Op een unieke manier. Hij gaf Zichzelf, totaal. Maar daar houdt het niet op. Want Jezus zendt de leerlingen uit. Om getuigen van Gods liefde te zijn. En zij zenden ook weer mensen uit en zo gaat het steeds door. Het wordt een lange ketting van mensen die gezonden worden, heel de geschiedenis door.

Ook wij worden ingeschakeld, om te getuigen van Gods liefde in Jezus. Het begint steeds weer bij het hart van God – en de ketting wordt langer en langer. De vraag aan u, jou en mij is of we ons laten inschakelen – en zendeling willen zijn.



zendingsdienst

ds. Willem van 't Spijker
secretaris zending

wanneer

zondag 13 januari

waar

CGK Urk-Ichthus
Richel 2
8321 RX Urk



zending

Postbus 334, 3900 AH Veenendaal
t 0318-582360 m zending@cgk.nl